

MEEZEILEN MET HET MOEDERSCHIP VAN DE FLOTTIELJE IN MALLORCA



ACTIEF MEEZEILEN

Van 16 juni tot en met 22 september varen wij langs de prachtige kust van Mallorca.

Als je toch de zeilervaring wilt hebben maar niet zelf wilt of kunt zeilen, kom dan gerust bij ons aan boord. Helpen met het zeilen of onder begeleiding zelf de boot besturen is geen enkel probleem. Maar gewoon lui in de zon liggen mag natuurlijk ook.

Wanneer je bij ons aan boord een cabine boekt, is de kans groot dat je meezeilt in een week dat we de [flottielje](#) begeleiden.

Omdat de boten op zaterdag opgehaald worden door de mensen die een boot hebben gehuurd, wordt, er op zaterdag niet gevaren. Een unieke kans om Palma even te ontdekken. Op zondagochtend houden we een briefing voor de flottielje. We vertellen de weersverwachting en leggen de lokale omstandigheden in de Baai van Palma uit. Vertellen waar men voor anker kan gaan, lekker kan lunchen, welke plaatsje men eventueel tegen komt en natuurlijk de eindbestemming van die dag. Dit geldt natuurlijk ook voor jou , zodat je weet waar we naar toe gaan.

Onze thuisbasis is de Baai van Palma de Mallorca.

Afhankelijk van de wind, zijn er twee routes die gevaren worden.

We varen westelijk of oostelijk. Beide kusten zijn even prachtig en interessant om te varen en voor anker te gaan.

Er wordt afwisselend aan boord gegeten of aan de wal. Koken doen we samen, maar er is ook ruimte om naar de kant te gaan en daar te genieten van de leuke en lekkere restaurantjes die Mallorca te bieden heeft.

Wanneer je bij ons aan boord bent, heb je dus het beste van twee werelden.

Heerlijk meevaren op een zeilboot, of zelf meehelpen daarbij. De mooiste plekjes zien van Mallorca, nieuwe mensen ontmoeten en vooral heel erg genieten. Je kan met alle activiteiten meedoen die ook tijdens het flottielje varen gebeuren.

Zo is er op zaterdag of zondagavond een welkoms diner, er wordt een beach party georganiseerd, tussendoor wordt er nog een keer gezamenlijk gegeten in een lokaal restaurant en eind van de week nog een afscheidsborrel gedronken. Als je dit wilt kan je hier dus ook gezellig aan mee doen.

[Aan boord hebben we nooit meer dan 4 gasten.](#)

Ieder heeft zijn eigen hut dus ook eigen opberg mogelijkheden en privacy. Er is ook een eigen kluis aanwezig.

De badkamer, met douche en toilet, wordt alleen door de gasten gedeeld.

Kom je bij ons aan boord, dan is je bed opgemaakt en ligt er een handdoekenpakket voor je klaar. Met 6 slaappleatsen, verdeeld over 3 cabines, 2 badkamers, een ruime keuken en dito salon heeft iedereen de ruimte.

Buiten is er een ruime kuip met bimini kap voor de schaduw en voldoende dek om van de zon te genieten.



Onze boot is een TRINTELLA 44. Ketch getuigd. Dit betekent dat ze 44 voet lang is (13.20m) en twee masten heeft.

Omdat ze twee masten heeft hebben we ook veel zeilen aan boord.

Dus ook als er weinig wind staat komen we goed vooruit met een gennaker of spinnaker.

Er zijn aan boord verschillende mogelijkheden om telefoons, I-pads of computers op te laden. Vergeet dus niet je eigen oplaadsnoer mee te nemen.

Neem gerust je eigen muziek op een mp3 speler of usb- stick mee.

Tegenwoordig zijn er erg goedkope vluchten naar Mallorca. Kijk eens bij Ryanair, Easy jet of Transavia.

Onze wisseldag is op zaterdag.

Onze prijzen voor seizoen 2018

- ❖ 16 juni t/m 30 juni
500 euro per persoon, per week
- ❖ 30 juni t/m 1 september

- 550 euro per persoon, per week
- ❖ 1 september t/m 22 september
- 500 euro per persoon, per week

Deze prijzen zijn INCLUSIEF ontbijt en diesel.

EXCLUSIEF havengelden, moorings, boodschappen aan boord.

Hoeveel de haven en/of mooring prijzen zijn, hangt af van de haven waar we liggen.

Prijzen voor de boodschappen, zijn 70 euro per persoon per week.

Interesse om bij ons aan boord te stappen??

Voor meer informatie. Info@gofunsailing.com